

Co Kaptein vijftig jaar in de zending!

Op 2 april 2017 werd in de kleine Bethelgemeente van Lamezia Terme met een speciale dienst herdacht dat Co en Gerda Kaptein op de kop af vijftig jaar geleden naar de teen van de Italiaanse laars afreisden om in Calabrië de Heer te gaan dienen en het goede nieuws te brengen. Ook als ECM willen we middels deze brief stilstaan bij dit heuglijke feit.

Co begon al in de openlucht te prediken in zijn geboorteplaats Arnhem! In een mengelmoes van Frans en Italiaans, deed hij pogingen om het Evangelie onder de vele Italiaanse immigranten te verspreiden! Hij ontmoette Gerda toen ze in België een zendingsechtpaar ging helpen. Die twee mochten elkaar wel en uiteindelijk trouwden ze. Op 1 april 1967 staken ze de Italiaanse grens over om definitief de zending in te gaan; geen grap en evenmin een huwelijksreis waarvan ze zouden terugkeren. Het was het begin van een geschiedenis rond de missie en een roeping.

Afzien

De eerste jaren van hun zending gingen ze van het ene dorp naar het andere. Ze verhuisden vele malen. Het was een vreugdevolle, maar ook harde tijd. Vooral in financieel opzicht was het afzien. Het jonge stel werd door boerenfamilies in de regio geholpen met groenten van het seizoen en dat betekende soms de hele week doperwten eten! Of ze plukten kruiden in het wild en lieten de badkuip vollopen om de modder ervan af te spoelen.

Ze organiseerden veel evangelisatiecampagnes, waarbij ze regelmatig hulp van anderen kregen. Ze hadden echter nauwelijks geld voor zichzelf laat staan om anderen te betalen voor hun diensten. Ooit bood een grote zak gekregen haverwortel in dit geval uitkomst! De Italiaanse jongemannen die hun hielpen, wisten niet wat hen overkwam: ze kregen de ganse week haverwortel in de meest uiteenlopende variaties te eten. In Italië voer voor het vee! Die zuinige Hollanders! Eén van hen, inmiddels zelf voorganger, kan er nu hartelijk om lachen.

Eerste contact ECM

Aanvankelijk waren Co en Gerda aangesloten bij de Calabrië Zending; een stichting voor werkers in die regio. Later kwamen zij in contact met ECM. De toenmalig directeur Cees Verharen reisde naar het diepe zuiden af om met het bevlogen stel kennis te maken. Er kwam een thuisfrontcommissie en ook was het een prettig idee dat er werd nagedacht over voorzieningen voor later.

Gaandeweg groeide er een kleine, hechte gemeenschap van gelovigen; de huidige Bethelgemeente in Lamezia Terme. Ondertussen richtte Gerda zich op het gezinsleven. Co begon met radio- en tv uitzendingen. Helaas werd Gerda in 2006 ziek en in 2010 verliet ze deze aarde om bij haar hemelse Vader te zijn. Inmiddels is de familie uitgebreid met schoonzoons Pasquale en Roberto en vier kleinzoons.

Van 12 tot 22 mei is Co in Nederland. Wat zou het leuk zijn om hem te verrassen met uw herinnering of anekdote, uw bemoediging of simpelweg een felicitatie. Daarom heeft ECM een speciaal hoekje op Co's webpagina ingericht: www.ecmnederland.nl/kaptein. Hier kunt u een reactie kwijt, wij zorgen dat de verzamelde reacties bij Co terecht komen.

Daarnaast is er op die webpagina ook een [link](#) naar wat foto's uit de oude doos en een filmpje met een terugblik op hun bediening gemaakt door hun dochter Esther.

Bij voorbaat dank!



Door Karin Barnhoorn i.s.m. Esther Kaptein




Europa tot Leven brengen



Volg alleen jullie Heer God en heb diep ontzag voor Hem. Houd je aan zijn wetten. Gehoorzaam Hem, dien Hem en wees trouw aan Hem.

Deuteronomium 13:4



Beste zendingvrienden,

De vierde maand van 2017 is alweer ingegaan. Voor mij zijn deze afgelopen drie maanden snel voorbijgegaan vanwege het 'altijd wel wat te doen hebben'! Kregen enkelen van u (jullie) regelmatig nieuws van mij, dat was helaas niet het geval voor al die anderen die op mijn adressenlijst staan. Mijn excuses daarvoor! Nu dan eindelijk nieuws over de laatste maanden van het zendingswerk!

Vooruit!

Het klassieke antwoord op de vraag die hier gesteld wordt als je iemand ontmoet (come stai? – hoe gaat het?) is: andiamo avanti! – we gaan gewoon verder! En: non ci lamentiamo? – we klagen niet!

Het lijkt geen twijfel dat we vooruit moeten. De al jaren durende crisissituatie maakt het voor velen van ons financieel niet makkelijk om vooruit te komen. Voor sommigen is het zelfs overleven. Toch denk ik dat de meesten niet écht reden tot klagen hebben, want zo veel vreemdelingen (vluchtelingen) hebben (bijna) niets meer en zijn afhankelijk van de gastvrijheid die Europese landen hun geven. Voor Remo en Siresica en hun zontje Emmanuel, maar ook voor zr. Antonella (zij krijgt maar € 270,- pensioen per maand!) is het nog steeds heel erg moeilijk om elke dag vooruit te komen!

Verdediging

Een ander antwoord wanneer ik iemand vraag hoe hij het maakt is: ci difendiamo! – we verdedigen ons! Ik stel dan soms de wedervraag: waartegen verdedig je je dan? Zou het kunnen zijn dat men hiermee bedoelt: tegen het onrecht, de ongerechtigheid en de oneerlijkheid? De christen echter verdedigt zich tegenover de verzoeken en de aanvallen van de duivel. Hij behoort altijd

alert en waakzaam te zijn. Dit blijft één van de vele thema's die steeds terugkomen in een prediking. Diverse pas bekeerde gelovigen worden 'afgeleid' of laten zich 'verhinderen' om met regelmaat de diensten te bezoeken en het contact (Bijbellezen en gebed) met de Heer te onderhouden. De tegenstander gebruikt dit om hun geloof en getuigenis te verslappen. Bij diverse gemeenteleden is dit helaas een punt.

Ik denk aan enkele gelovigen die in die verzoeking zijn gevallen. Goele kwam in november na bijna dertig jaar opnieuw tot de Heer. Hij is afkomstig uit Catanzaro. Eerst was hij erg enthousiast, maar in die tijd raakte zijn vrouw Caterina in verwachting. Inmiddels is de baby geboren en door het vele werk komt hij al lang niet meer in de gemeente. Dat betekent voor hem een geestelijke achteruitgang. Zijn vrouw heeft nog niet definitief de keuze gemaakt om de Heer te volgen.

Dezelfde tactiek geldt ook voor Domenico. Hij liet zich vorig jaar dopen, maar ik heb het idee dat hij zich door zijn vrouw Barbara en zijn familie laat afleiden. Ook Michele bezoekt de gemeentediensten niet meer regelmatig. Uit ervaring weet ik dat dit het persoonlijke geloof en het geestelijke leven tot stilstand kan brengen. Ik vraag voor hen gebed!

Ontwikkeling van de evangelische gemeenten

Verheugend is de ontwikkeling van de eenheid van de evangelische- en pinkstergemeenten. Er is een fijne broederband ontstaan in de CEC (Comunione Evangelica Calabrese: de Evangelische Calabrese Gemeenschap). Dat heb ik opnieuw ervaren tijdens de ontmoeting van voorgangers en oudsten op 16 november vorig jaar.

Sinds een halfjaar is onze gemeente ook aangesloten bij de Kerken Elim, Italia. Dit houdt in dat wij een bredere geloofsgemeenschap hebben en dat er meer inbreng is tegenover de Italiaanse staat. De ontmoeting van gemeenten – in december in Messina (Sicilië) en in maart in een plattelandsgemeente in de provincie Reggio Calabria – waren gezegend. De voorzitter van de Kerken Elim uit Messina en een voorganger uit Palermo gaven een vurige boodschap. Dus wederom: voorwaarts in geloofsopbouw en evangelisatie!

Regelmatig spreek ik in diverse evangelische en pinkstergemeenten. Zodoende kan ik daar een input geven om een concreet, overtuigend en daadwerkelijk christenleven te leiden!



Gebed voor Co tijdens de jubileumviering in zijn gemeente

European Christian Mission
april 2017
nieuwbrief
50 jaar
INITALIË

CO KAPTELI

Italië
verlangt
echtheid

50 jaar
ITALIË

De Calabrese bevolking heeft een
integer dagelijks christenleven nodig!



Gezamenlijke dienst CEC, *Comuni-
one Evangelica Calbarena. Cosenza.*



Voorzitter van de Gemeenten Elim



Traditionele
klederdracht-Pacchiana.

Vijftig jaar zending Calabrië

Op 2 april hebben wij in onze gemeente herdacht dat wij (Gerda en ik) vijftig jaar geleden begonnen zijn met evangelisatie in Calabrië, Zuid-Italië. Mijn vriend en voorganger Vittorio Valente heeft mij geïnterviewd en Marco Ielo, voorzitter van de CEC, heeft een kort dankwoord geven. Debora leidde de zangdienst en Esther en haar man Pasquale hadden de algemene leiding van dit samenzijn. Het was een bijzondere dienst! Ook enkele andere voorgangers waren gekomen. Ik ben God bijzonder dankbaar dat Hij mij (43 jaar samen met Gerda) geholpen heeft met het brengen van het evangelie door middel van openlucht- en tentevangelisatie, traktaten, verspreiding en het uitdelen van evangelieboekjes enzovoort enzovoort. Ik kon ontelbare radioprogramma's verzorgen. Honderden tv-uitzendingen werden via de lokale tv-stations, en sinds een jaar ook via een regionale tv-zender, uitgezonden. Dit was én is nog steeds van onschatbare waarde. Dat alles zal zijn doel niet missen! Wij hebben in al deze jaren op diverse wijze duizenden mensen bereikt met het Evangelie.

Zou ik de Heer niet dankbaar zijn voor zijn trouw, zijn hulp en voor allen die Gerda en mij al die jaren geestelijk en financieel hebben ondersteund?! Prijs de Heer!

Ook met deze brief wil ik u allen heel hartelijk danken voor de betrokkenheid bij mijn werk voor de Heer hier in Calabrië!

Nadere informatie over spreekbeurten als ik in Nederland ben, kunt u krijgen via het ECM kantoor in Deventer.

Dank- en gebedspunten

- voor de gemeente. Meer inzet van de gelovigen. Voor de noodzaak van enkelen om de diensten te bezoeken;
- voor de radio- en tv-uitzendingen. Dit blijft een belangrijk gebedspunt;
- voor de diverse contacten en dat de honderden scheurkalenders met Gods Woord die weer uitgedeeld zijn harten mogen aanraken;
- voor geestelijke en lichamelijke kracht om de gemeente te dienen en het "zaad" van het Evangelie uit te strooien;
- voor het levensonderhoud van Antonella en Remo. Ook voor mijn dochters Esther en Debora en hun gezin;
- voor Ron Matthew, de oudste van Roberto en Debora, die in april aan zijn onderkaak geopereerd moet worden;
- voor mijn tiendaags verblijf in Nederland. Ik zal enkele spreekbeurten verzorgen en familie bezoeken.

Ik wens u Gods rijke zegen toe en sterkte en overtuigingskracht van het getuigenis van Christus in u!

Co Kaptein

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Co Kaptein is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hem steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of via NL021INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Kaptein" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer -Nederland - 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

www.kaptein.news2all.org



ecm

het Evangelie voor Europa



Lamezia Terme