

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. Hand. 2: 46-47



Hallo vrienden en familie,

Een jaar in Sevilla

We vierden afgelopen week dat we een jaar in Sevilla wonen! En terugblikkend kunnen we niet anders concluderen dat God ons tot hier heeft geleid.

We hebben in het belang van de integratie de feestdagen hier doorgebracht. We waren uitgenodigd bij een Spaans gezin met kerst. Ze hebben ons verwend met het beste van wat ze hadden. Wat een daad van liefde! De woorden die ze uitspraken waren een dikke zegen: "jullie doen zo veel voor andere mensen en hebben je huis altijd open voor anderen, nu willen wij jullie ontvangen en verwennen". Vervolgens hebben we met twee Spaanse gezinnen de maaltijd gebruikt bij ons thuis.

We merken dat ons huis een plek van verbinding is, waar vrienden elkaar kunnen treffen. Mooi dat die vrijheid ervaren wordt: het is ook precies wat we voor ogen hadden toen we hier kwamen. Voor één van de gezinnen mochten we hun uitvalsbasis zijn. Als bedankje kregen we een tweedehands kookmachine, die alles in een paar seconden hakt en snijdt. Ik gebruik hem zowat elke dag! God zegent vaak ook in hele praktische zaken!

Het thuis zijn in de taal is steeds meer aan het groeien. We beseffen heel goed dat er nog veel te leren valt en dat het dialect "Andaluz" die uitdaging vergroot, maar we groeien! Célia spreekt zelfs al een beetje met een zuidelijk accent. Aliza pakt al kinderwerk op met kinderen in de community en ook dat vinden we heel stoer. Senna en Yaella spreken het steeds meer, dit is iets wat bij hen langer duurde, ook in verband met reacties uit de klas hierop. Kinderen hier lachen je gewoon uit, en dat maakt het niet echt gemakkelijker.

Er is familie bij ons geweest in de vakantie en dat is voor ons ook een bijzondere tijd geworden! Wat was het weer vertrouwd! We



Proost op een jaar vriendschap

Vanaf eind februari zal *"Enkeltje Verweggistan"* te zien zijn op de televisie. In dit kinderprogramma worden gezinnen gevolgd in hun emigratieproces. Wij zijn één van die gezinnen.

hebben de gelegenheid gehad om hen onze leefomgeving verder te laten zien en er volgden ook een paar waardevolle uitwisselingen met de mensen hier en de cultuur.

Contact in de straat

We investeren in contacten met de directe omgeving en het is langzaam aan het groeien. We hebben met de feestdagen samen met onze kinderen een kerstkaart gemaakt voor al onze burens in de straat. Drie gezinnen zijn naar aanleiding hiervan aan de deur geweest om zich voor te stellen en ons te bedanken. Het is een mooi begin. We weten dat het tijd kost om vertrouwen te winnen bij mensen, vooral omdat we niet Spaans zijn. De overbuurman, wenste mij prettige feestdagen vanaf de andere kant van de weg, het was fijn om "vecina" (buurvrouw) genoemd te worden. We worden na de kerkdienst steeds vaker benaderd en we merken dat we daardoor ook steeds meer bekend worden bij mensen.

Een nieuwe vrouwengroep

Er is een vrouwengroep gestart in ons dorp, en de eerste keer dat we een aantal vrouwen uitnodigden voor een "desayuno" (ontbijt) werd duidelijk hoe groot het verlangen is naar verbinding met andere vrouwen. Meteen waren er mooie gesprekken en hebben we voor elkaar gebeden. Gastvrijheid en kwetsbaarheid helpen in het maken van verbinding. We hebben besloten dit voort te zetten en om de twee weken roulerend bij elkaar thuis te komen

Met de community hebben we afgelopen zaterdag teruggeblikt op het verleden (toen wij er nog niet bij waren) en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. Evaluerend, en met een blik richting toekomst, hebben we dit nieuwe seizoen geopend! In deze groep vonden jaren geleden veel tekenen en wonderen plaats, ook werden er geregeld mensen gedoopt en groeide de groep gestaag. Dit ophalen van herinneringen deed bij iedereen opnieuw het verlangen ontstaan om te bidden dat dit weer mag gaan gebeuren! Bid je mee voor eenheid en een nieuw elan van binnen naar buiten?



Met Spaanse vriendinnetjes



community kids presenteren hun werkjes



Uitgenodigd bij een Spaans gezin met kerst



Met familie ...buiten eten in januari



Eben Haëzer
"tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen"

Eén van de kinderen van onze Spaanse vrienden wil zich graag laten dopen bij ons in de tuin! We hebben mogen meemaken hoe dit meisje in het afgelopen jaar gegroeid is, geleerd heeft om angsten los te laten en nu Jezus wil volgen. Ze was geraakt bij de doop van Célia. Dit betekent dat we DV weer een doop zullen gaan vieren, Gods geest is bezig!

Steeds vaker merken we dat mensen de weg naar ons vinden en dat verheugt ons alleen maar! Het bevestigt ons ook in het feit dat Hij de weg bereidt!

Visie voor de toekomst

We zijn heel dankbaar voor alles wat er aan het gebeuren is en we zijn ook verlangend naar wat gaat komen. We huren een woning in het dorp maar we hebben visie voor een plek met iets meer ruimte eromheen, zodat we:

- meer activiteiten in en om onze woning kunnen ontplooiën en de gastvrijheid kunnen uitbreiden;
- meer mensen kunnen ontvangen om hen een tijdelijk onderkomen te kunnen aanbieden, omdat we het verlangen hebben om mensen in nood voor korte of langere tijd te steunen.

Je leest het. Een GROTE visie op een iets grotere plek.

We hebben twee jaar uitgetrokken voor de integratie, maar realiseren ons tevens dat dit een "ON GOING" proces is, en dat dit proces de vervolgstappen naar onze visie niet hoeft te belemmeren. Bid je mee dat we afgestemd op Gods Geest de weg mogen vervolgen, de juiste deuren steeds open mogen gaan en dat we God daarin goed verstaan?



Vanaf januari 2022
te huur in Zuid Spanje...

Een 7 persoonscamper
Ford Rimor

Door deze camper te
huren steun je de missie
van dit gezin!

@thetravelingseven

Onze camper te huur!

Willen jullie bidden voor:

- Een groeiend contact met onze burens in de straat;
- De vrouwengroepen die op de vrijdagavond en woensdagochtend samenkomen;
- Het meisje dat zich wil laten dopen: dat haar getuigenis zal klinken;
- Eenheid in community met een hernieuwd elan;
- Voor onze eigen visie en de weg naar "de plek" zoals we die we die steeds voor ons zien?
- Voor onze kinderen, die het eerste trimester hebben afgerond met (in onze ogen) redelijke mooie resultaten. Bid dat ze verder blijven groeien in het zich eigen maken van de taal en dat het schoolsysteem hun ontplooiing niet belemmert;
- Voor de activiteiten die we ontplooiën om ook inkomsten te genereren als aanvulling op de giften.

Dank God boven alles, dat Hij voorziet en voor ons zorgt, dat Hij ons leidt en dat Hij ons gebruikt in Zijn volmaakte plan!

Groet en zegen,

Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/iksteunknol
of via IBAN: NL02INGB0000254997
t.n.v. Stichting ECM-Nederland,
Deventer o.v.v. "fonds Knol"
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18
7421 ZC - Deventer -Nederland
0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europa Het Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement