

Januari 2026

Familie Deelstra in Albanië



Allereerst willen we u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! We zijn dankbaar dat u de moeite neemt om onze nieuwsbrief te lezen en daarmee betrokken bent bij ons werk in Albanië. We hebben een onstuimige periode achter de rug waarin veel is gebeurd. Het schrijven van de nieuwsbrief blijft daardoor vaak liggen. Onze excuses daarvoor, want het is veel te lang geleden dat we van ons hebben laten horen. Omdat we blij zijn met uw betrokkenheid krijgt u hierbij een extra lange update. Veel leesplezier!

Ups en downs

Woensdag 17 september was een belangrijke dag: Stichting Luka werd die dag goedgekeurd door de rechter in Albanië. Het was een hele opluchting dat de rechter akkoord ging, want in Albanië gaan zulke processen niet gemakkelijk. Regels veranderen snel en rechters zijn grillig. We waren dankbaar dat deze horde was genomen en stuurden snel een mail de deur uit om iedereen te laten weten dat de Albanese stichting is opgericht.

Twee dagen later, op vrijdag 19 september, werden we door de school van Marije gebeld. Marije was van haar stoel gevallen en was een paar seconden van de wereld. We schrokken van dit bericht en zijn zo snel mogelijk naar school gegaan. Op advies van de dokter, die aanwezig was in de school, zijn we gelijk naar het ziekenhuis gegaan. Toen we bij het ziekenhuis aangekomen waren, kregen we te horen dat we naar een ander ziekenhuis in de stad moesten. Erg frustrerend en zo gingen we weer door het drukke verkeer van de hoofdstad. Toen we eenmaal waren gearriveerd kregen we van het ziekenhuispersoneel te horen dat we toch wel in het eerste ziekenhuis moesten zijn. Het leven in Albanië is niet makkelijk en uiteindelijk zou Marije die dag helemaal niet worden geholpen! We hadden met tijdsdruk te maken, omdat Bauke en Naomi in de avond naar Nederland zouden vliegen voor een medisch onderzoek aan de ogen van Naomi.

Toen Bauke en Naomi in Nederland waren, zat Evie in het weekend alleen thuis met Marije en Febe. Dit was niet makkelijk, helemaal omdat het ziekenhuis bijna een uur rijden is. Evie hield Marije de hele tijd goed in de gaten. We wisten niet wat de oorzaak van Marije haar black-out was en zaten met veel onzekerheden. Helaas kreeg Marije nog enkele kortstondige black-outs. Via onze huisartsenpost in Tirana zijn we met een christelijke neuroloog in contact gekomen. Na de nodige scans kwam hij tot de conclusie dat zij epilepsie heeft. Evie zei altijd: 'Het is prima als wij beproefd worden door ons werk in Albanië, maar niet de kinderen.' Efeziërs 6:12: 'Wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed,..., maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.' Marije kreeg medicatie voorgeschreven, maar ze kreeg daar enorme bijwerkingen van. Het advies van de neuroloog in Albanië was dan ook om in Nederland een bezoek te brengen aan het ziekenhuis.

Medische mallemlen

In de kerstvakantie zijn we voor een relatief kort bezoek in Nederland geweest. Toen we op 22 december aankwamen konden we diezelfde dag nog door naar ziekenhuis Nij Smellinghe, waar we een afspraak hadden met de neuroloog. Hij was er niet van overtuigd dat Marije epilepsie heeft en daardoor konden we ons een dag later weer in het ziekenhuis melden voor een EEG-scan van Marije haar hersenen. Het reizen en alle medische onzekerheid vroeg veel van Marije. Met Kerst kreeg ze hoge koorts en begon ze weer erg te schokken, daardoor hebben we ons ook nog bij de Dokterswacht gemeld. Inmiddels gaat het gelukkig weer beter, maar we hopen dat er snel duidelijkheid komt.

Ook Naomi mocht zich melden in het ziekenhuis, maar dan op de afdeling Oogheelkunde. Daar kregen we te horen dat ze geen lui oog meer heeft en dat is iets waar we dankbaar voor zijn. Het afgelopen halfjaar heeft ze trouw een sticker op haar linkeroog geplakt. Dat is absoluut geen pretje, maar we hebben haar daar weinig over horen klagen. Gelukkig hoeft ze de stickers niet meer te gebruiken. Wel houden ze haar onder controle in Nederland.

We zijn dankbaar dat we gebruik mochten maken van de medische zorg in Nederland. Desondanks heeft het ook veel van ons gevraagd. We zijn maar acht complete dagen in Nederland geweest en daarbinnen hebben we twee keer Kerst gevierd en zijn we vier keer naar een ziekenhuis geweest. De jaarwisseling hebben we in Albanië doorgebracht.

Activiteiten in de House of Hope

Toen we 1 januari opstonden in House of Hope in Pinet, merkten we gelijk dat we weer echt terug waren in het Albanese leven. Toen we 's ochtends het water wilden gebruiken kon dat niet, omdat de waterleidingen bevroren waren. Het probleem loste zichzelf gelukkig na een paar uur op, doordat de temperatuur begon te stijgen. Op het moment van schrijven zitten we zonder elektriciteit, eveneens een veelvoorkomend probleem. We vergelijken ons leven vaak met de Romagemeenschap die in erbarmelijke krotjes leven. En dan hebben wij het zo slecht nog niet.

Activiteiten in House of Hope

House of Hope in Pinet is voor het tweede jaar op rij opgeknapt door leerlingen van het Pieter Zandt College uit Urk. Een week lang zijn ze bezig geweest met het verven van de buitenmuren, het herinrichten van de tuin, het maken van een keukentje en een nieuwe entree. Nu is House of Hope niet meer te vergelijken met hoe de situatie een jaar geleden was, toen we erin kwamen te wonen. Van een bouwval is het veranderd in een missiehuis, waar mensen kunnen wonen en activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Bauke heeft een dagelijks 'journaal' gemaakt van de werkzaamheden aan House of Hope. Het plezier van de groep en de resultaten van het werk zijn daarin duidelijk zichtbaar. De filmpjes zijn te zien onder deze link:

<https://youtu.be/Q3NfZ-YJ8z4>

https://youtu.be/VsCK7L7NQ_0

<https://youtu.be/q0SlyACpBN4>

<https://youtu.be/t6QG8ja2bbU>

Op 20 december hebben we een mooie kerstviering georganiseerd in de benedenzaal van House of Hope. De bezoekers konden door de gerenoveerde ingang naar binnen. Er kwamen tientallen dorpsgenoten op het kerstevent af. We zijn dankbaar dat we het christelijk geloof op een positieve manier mochten uitdragen.

Filmwerk

Bauke heeft gefilmd voor een promotievideo van de christelijke internationale school GDQ, waar Marije naar toe gaat. De GDQ is druk bezig om fondsen te werven, zodat ze het schoolgebouw kunnen kopen dat ze gebruiken. Het online videokanaal Rruga blijft een speerpunt in Baukes bediening. In de laatste video vraagt Bauke mensen op straat naar hun geloof. Het blijkt dat veel Albanezen hun geloof kiezen als gevolg van hun afkomst. Bauke probeert mensen te inspireren op zoek te gaan naar Jezus. De video is hier te zien:

https://youtu.be/jjwhYVB2V_8

Presentatie van de Deelstra's in Nederland

In juni-juli hopen wij enkele weken in Nederland zijn. Dit doen wij om te vertellen over ons werk en het leven in Albanië. Bijna alle zondagen zitten al vol, maar mocht u het leuk vinden om een presentatie van ons te horen, stuur dan gerust een mailtje naar: deelstra@ecmi.org



Zomertournee
**FAMILIE
DEELSTRA**

**ZOMERTOURNEE
FAMILIE
Deelstra**

BENT U GEINTERESSEERD IN ONS WERK? DAN
KUNT U ZICH INSCHRIJVEN OP DE
ONDERSTAANDE LINK:
[HTTPS://DATUMPRIKKER.NL/AFSPRAAK/OVERZICHT/FBWN82K2NHGDK4N2](https://datumprikker.nl/afsprak/overzicht/FBWN82K2NHGDK4N2)

ER ZIJN OOK PRESENTATIES DOORDEWEEKS
MOGELIJK. IN DIT GEVAL KUNT U MAILLEN NAAR:
DEELSTRA@ECMI.ORG

 **ecm**
European Christian Mission

Drita en Luka, hoe zit het ook alweer?

Sinds de zomer hebben we veel werk gehad aan het op gang brengen van stichting Drita in Nederland en stichting Luka in Albanië. Deze stichtingen hebben hetzelfde doel, namelijk: het opzetten van de eerste woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Albanië.

De rol van stichting Drita in Nederland is om fondsen te werven en toezicht te houden op het werk van de woonvorm in Albanië. Via Drita komen de giften bij Luka terecht.

De rol van stichting Luka in Albanië is om eigenaar te zijn van de woonvorm. Bovendien zullen salarissen van de werknemers worden uitbetaald door stichting Luka. Dit is mogelijk door de giften die binnenkomen bij stichting Drita.

Tip: kijk vooral eens op www.drita.nl

We zijn Robert Tolsma van Doeltreffend dankbaar dat de mooie website van de stichting in de lucht is.

Licht in Instituti

Instituti is de naam van de wijk in de Albanese hoofdstad Tirana waar Evie werkzaam is. Zij verzorgt daar ontmoetingen voor mensen die zorgen voor een persoon met een verstandelijke beperking. In Albanië wordt dat bijna alleen maar door vrouwen gedaan. Samen met twee andere vrouwen probeert Evie deze groep te bemoedigen, waarbij Evie ook praktische tips geeft. Dit is erg waardevol, want hierdoor voelen de vrouwen zich niet meer alleen. In de week voor kerst is er een mooie talentenshow georganiseerd, waarbij de mensen met een beperking lieten zien dat ze veel meer kunnen dan vaak door de buitenwacht wordt gedacht.

Er worden mooie resultaten behaald in Instituti. Door de tips van Evie zien we dat er een andere omgang plaatsvindt met de mensen met een beperking. Een belangrijk ingrediënt is het geven van structuur. Dit geeft mensen met een beperking rust en ze zitten daardoor lekkerder in hun vel. Maar dat is niet het enige. Steeds meer vrouwen staan open voor de liefde van Jezus. Er wordt aansluiting gezocht bij de kerk en dat is een grote zegen voor het werk dat Evie daar mag doen.



De komende tijd

Werken richting de Woonvorm!

Hoewel stichting Luka door de rechter is goedgekeurd op 17 september, zijn er helaas nog steeds stappen nodig voordat de stichting voor de volle 100 procent staat. In Albanië zijn er heel wat meer documenten nodig ten opzichte van Nederland en dat is best vermoeiend. We zijn intussen talloze keren bij verschillende kantoren in Tirana geweest zoals de notaris, de financiële adviseur, de bank, het belastingkantoor en ander overheidsinstanties.

Als de stichtingen staan is het zaak om naar een geschikte locatie voor de woonvorm te zoeken. We hopen in gebed een geschikte plek te vinden waar mensen met een verstandelijke beperking een mooie toekomst kunnen opbouwen.

Gebedspunten

- De gezondheid van Marije, dat er duidelijkheid mag komen en voor de ogen van Naomi.
- Onze geestelijke gezondheid. Er komt veel op ons af en het is best een uitdaging om in Albanië te leven.
- Dat stichting Luka (Albanië) en stichting Drita (Nederland) snel alle 'bureaucratische' stappen kunnen afronden, zodat we ons kunnen richten op het lanceren van de woonvorm.
- Dat er een mooie locatie gevonden mag worden waar de woonvorm gebouwd kan worden.
- Dat we geschikte partners vinden om mee samen te werken.

Dat we het licht van Jezus mogen blijven laten zien. Dat God in onze bediening door ons heen werkt.

