

“Laten we als lichaam van Christus altijd de eenheid najagen, en de onderlinge liefde in ere houden in alle omstandigheden, zodat mensen daarin Jezus’ hart zullen herkennen, juist in deze tijden.”



European Christian Mission
november 2021 - nr. 17

Hallo vrienden en familie,

Gebedsverhoring

In onze laatste brief vroegen we jullie om te bidden voor een aantal zaken die verband houden met onze integratie. We moesten 'een lange adem hebben', maar inmiddels zitten we in het ziekenfondssysteem. We zijn dankbaar dat God deze gebeden heeft gehoord en verhoord.

Eerder waren we met het invoeren van onze camper bezig en inmiddels is ook dit een feit! We kunnen hem nu verhuren en hiermee ook inkomsten genereren. Heeft u interesse? Laat het ons gerust weten, we vertellen er graag meer over!

We baden voor meer eenheid in de 'community' en ook hierin konden we met elkaar stappen zetten: onze inbreng wordt gewaardeerd. Dank U, Heer! In de laatste samenkomst hadden we het over de kracht van gebed. Wauw, wat is het verbindend wanneer je je als broers en zussen inzet voor elkaars noden en die van de wereld!

Investeren in relaties

Hanneke's WhatsApp info luidt: "Let all my life tell of who You are." Dit was aanleiding tot contact met drie gezinnen uit ons dorp. Een moeder van school appte en nodigde ons uit voor een picknick! Hieruit volgden ontmoetingen met haar gezin, haar ouders en met een ander gezin. Via dit gezin bezoeken onze drie oudste kinderen op vrijdagavond nu een jeugdgroep die vanuit de kerk wordt georganiseerd. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om regelmatig deze kerk op zondag te gaan bezoeken.

Recent maakten we kennis met een jonge vrouw die net een training/missie school heeft afgerond. Zij linkte ons weer aan een nieuw gezin dat in oktober vanuit Ierland naar Sevilla is gekomen. We gaan elkaar ontmoeten en hen waar mogelijk helpen bij

het integratieproces. We zoeken de verbinding met andere gezinnen met dezelfde missie: samen kunnen we meer.

De taalschool leverde ook weer contacten op met mooie mensen die nieuwsgierig zijn naar wie we zijn en waarom we zo leven. We grijpen de kans om mensen uit te nodigen bij ons thuis en iets te delen over wat en wie ons drijft.

Taalbeheersing

Onze beheersing van de Spaanse taal groeit. We ervaren hoe anders dit proces per gezin kan verlopen. Het beheersen van de taal helpt bij onze diverse activiteiten, zoals de vrouwengroep, de mannengroep, de 'community bijeenkomsten', de netwerkbezoeken, kerkbezoeken en pastorale gesprekken. Afgelopen week kwam er een vrouw op de koffie en ze voelde de behoefte om te delen over de processen waar ze doorheen gaat. Wat is het dan een zegen dat we haar goed kunnen verstaan en dat we, geleid door Gods Geest, haar kunnen bemoedigen en met haar kunnen bidden. Hoelang dit taal/leerproces duurt is niet precies te zeggen, maar beheersen zullen we het allemaal uiteindelijk!

Huwelijken

We ontdekken hoezeer er een druk ligt op huwelijken. Meerderen deelden met ons dat er noden zijn op dit vlak. We voelen ons verantwoordelijk om steun te bieden. We bidden voor wijsheid en vragen God hoe Hij ons hierin wil gebruiken. Een mooie terugkoppeling die we onlangs ontvingen via een vrouw, mogen we hier noemen: "Ik ben dankbaar voor wat je deelde die avond, het hielp me om mij anders op te stellen naar mijn man en het resulteerde in meer ruimte bieden voor zijn proces en vertrouwen houden, dat het niet per se het einde van ons huwelijk hoeft te betekenen."

Leven van giften/betaald werk

We leven al sinds begin van dit jaar van giften en dat is voor ons een hele nieuwe ervaring. Nederigheid, afhankelijkheid, vrijmoedig vragen, niet weten, vertrouwen, verrast worden, zijn aspecten die allemaal aan de orde zijn. We kunnen met dankbaarheid zeggen dat God voorziet (mogelijk ook via jou) en we zijn jou en God dankbaar dat het mogelijk wordt gemaakt om hier te zijn. De huidige giftenstroom is echter nog niet toereikend. We zitten op 55% van het benodigde budget. We onderzoeken op dit moment hoe we zelf inkomsten kunnen



Community in het park

nieuwsbrief
Henk & Hanneke Knol NAAR SPANJE

Spanje verlangt verbinding

Open deuren waardoor mensen de gastvrijheid,
openhartigheid en de liefde van Jezus ervaren.



Paella leren maken en samen opeten!



Als gezin hebben we een missie!
We zijn een sterk team



ECM team Andalusie gebedsdag



Vriendschappen groeien



Ontmoeten in parken blijft favoriet voor de kids!

genereren. Nu de kinderen een beetje gesetteld zijn en we hier de weg meer en meer weten, is het tijd voor vervolgstappen. De camper verhuren is daar één van.

Daarnaast zoekt Henk werk in de autobranche; hij benadert bedrijven, deelt zijn CV en vertelt het rond in onze kring van vrienden hier. Hanneke is aan het verkennen hoe ze haar coaching werk kan oppakken: nu nog online, maar wanneer ze een officieel taaldiploma heeft (1 april 2022 examen) ook met Spaanse mensen en hier ter plaatse. Bidden jullie mee dat God blijft bevestigen door te voorzien en dat Hij ons laat zien hoe wij hierin kunnen bijdragen?

Mocht u dit lezen en [overwegen om ons te willen steunen](#) en wilt u meer weten over ons werk hier, laat het ons dan gerust weten. Voor specifieke vragen over ons budget kunt u ook altijd contact opnemen met ons Thuisfrontteam. Zij zijn volledig op de hoogte.

We beseffen dat we tien maanden geleden voor een grootse levensverandering stonden en dat God ons door dit grote proces heen leidt, dag aan dag. Hij heeft voorzien, dwars door allerlei uitdagende omstandigheden heen. We wonen, integreren, leren de taal, leggen contacten met lokale en internationale mensen, reiken uit daar waar we steeds kansen zien. Er zijn intense momenten van gemis, verdriet, cultuurshock, ontheemd voelen en rouwen, maar we ervaren dat het ons dichtert tot Jezus brengt en dat we meer dan ooit afhankelijk zijn van Hem daarin.



Gastvrijheid gebeurt "aan tafel"

Gebedsmail

Omdat we in onze missie veelal persoonlijk met mensen omgaan, is het lastig om in nieuwsbrieven inhoudelijk meer te delen dan we nu doen. We gaan ervanuit dat u dit begrijpt. Mocht u ook onze gebedsmail willen ontvangen (zo'n 2x per maand), stuur dan een mailtje naar ft.thetravelingseven@gmail.com. Via Instagram "[thetravelingseven](#)" kunt u wat highlights zien rond het wel en wee van ons gezin in integratie.

De overvloed is écht, dwars door allerlei omstandigheden heen. Via onze familie en vrienden weten we dat de coronasituatie in Nederland niet gemakkelijk is. Dat er veel verdeeldheid is. Weet dat we ook voor jullie bidden in Nederland: voor eenheid, respect en liefde. Laten we als lichaam van Christus altijd de eenheid najagen, en de onderlinge liefde in ere houden in alle omstandigheden, zodat mensen daarin Jezus hart zullen herkennen, juist in deze tijden. We zien met vertrouwen op Hem, dankbaar voor wat al ís en uitzierend naar wat nog gaat komen.

Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Knol" ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europa - Het Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement