

God zegt: 'Ik zal wonen op een hoge en heilige plaats, samen met mensen die arm zijn en onderdrukt worden. Ik zal ze moed geven, zodat ze gelukkig worden.'

Jes. 57:15 BGT



Beste vrienden,

Tingelingeling! 'De Kerstman!' roepen kinderen blij. Het is de laatste zaterdag van november. Terwijl in Nederland Sinterklaas nog druk bezig is, loopt hier in Schwerin de Kerstman al rond.

Kerst in Schwerin

Kerst wordt groots gevierd in Duitsland. De binnenstad van Schwerin staat vanaf 21 november vol met kraampjes waar je van alles kunt kopen. Glühwein, flammkuchen, gepofte kastanjes en nog veel meer. Met een ritje in het reuzenrad kun je even boven Schwerin uitstijgen. De Kerstman houdt er spreekuur voor kinderen. En middenin al die drukte kun je in een kerststal ook nog even een blik werpen op het kindeke Jezus.

Eind november werd er in het centrum van mijn wijk ook een kleine kerstmarkt georganiseerd. Als Patchwork Center deden wij daaraan mee. In de ijzige kou hebben we op straat kerstliederen gezongen en het kerstverhaal verteld. Op een plek waar normaal gesproken arme en verslaafde mensen rondhangen, klonken nu de rustgevende tonen van 'Stille nacht, heilige nacht'. Ik was wel blij toen ik mijn viool weer mocht inpakken. Erg comfortabel was het namelijk niet om zo in de koude buitenlucht te spelen. Maar goed, dat is nog niets vergeleken bij wat Jozef en Maria moesten doormaken rond de geboorte van Jezus.

Voor mij was het voor het eerst dat ik kerst in Duitsland vierde, en dat heb ik gelijk goed gedaan ook. Ik heb wel zes kerstvieringen meegemaakt. Aan vier daarvan heb ik zelf actief meegewerkt. Zo heb ik verschillende keren viool gespeeld. Op kerstavond organiseerden we in het Patchwork Center een feestelijke maaltijd. Voor we met eten begonnen, heb ik de kerstboodschap verteld. 'Jezus werd in een stal geboren, omdat Hij juist voor arme mensen is gekomen. Hij wil hen graag in Zijn rijkdom laten delen.' Met mijn toespraak wilde ik vooral mijn niet-gelovige toehoorders bereiken. Wat zou het namelijk prachtig zijn als zij Jezus zouden aannemen. Want hoewel de Kerstman in Schwerin populairder is dan Jezus, kan alleen Jezus de mensen echt gelukkig maken.

Rond kerst heb ik verschillende kerstkaarten ontvangen uit Nederland. Dat was heel leuk, hartelijk dank daarvoor! Ook dank aan allen die een gift hebben overgemaakt, en dank voor alle gebeden! Ik merk dat God hier in Schwerin bij me is en voor me zorgt.

Samen eten bezorgen

Eén van mijn taken in het Patchwork Center is om eten van het café bij klanten te bezorgen. Met de auto rijd ik dan vaak zo'n 7-8 adressen langs. Sinds december doe ik dit vaak samen met een oudere man, een echte Oost-Duitser. Jarenlang was hij taxichauffeur



De kerststal



Mijn bezorggronde zit er bijna op



Schwerin in de sneeuw



Het is druk op de kerstmarkt in Schwerin



Ons kerstoptreden kan beginnen...

voor mensen met een beperking, totdat hij werd ontslagen. Hij wilde zich namelijk niet laten inenten tegen corona. De pijn bij hem hierover is nog altijd goed voelbaar. In het Patchwork Center zijn we blij dat hij nu voor ons wil rijden, omdat er vaak een tekort is aan mensen met een rijbewijs. Zelf kan ik namelijk ook niet elke dag eten rondbrengen. Omdat deze man het maar niets vindt om alleen te rijden, ga ik vaak nog wel mee. In korte tijd is er daardoor een goede band tussen ons ontstaan.

Kinderuur

Inmiddels werk ik ook met hem samen bij het wekelijkse kinderuur. De afgelopen tijd was er daar een tekort aan medewerkers. De leidster van het kinderwerk is zwanger, en mag van de dokter voorlopig niet meer met kinderen werken. In december waren er ook geen stagiaires in het Patchwork Center. Toen de Oost-Duitse man me vertelde dat hij vroeger jarenlang als conciërge op een kleuterschool heeft gewerkt, heb ik hem uitgenodigd mee te doen bij het kinderuur. Hoewel hij zelf niet in God gelooft, werkt hij daar nu met plezier aan mee.

Op donderdagen houden we als kinderwerkers vaak een kleine bespreking. We evalueren dan hoe het kinderuur de dag ervoor verliep, bidden voor de kinderen, en maken plannen voor het eerstvolgende kinderuur. Ook noteren we welke kinderen aanwezig waren. Laatst heb ik een overzicht gemaakt van alle kinderen die het afgelopen jaar op het kinderuur zijn geweest. Daaruit bleek dat we daar in 2022 ongeveer 65 verschillende kinderen mochten verwelkomen. De helft van deze kinderen bezocht het kinderuur meer dan één keer. Per keer kwamen er meestal zo rond de 10 kinderen. We zijn dankbaar dat God het kinderwerk in het Patchwork Center zegent.

Ribnitz-Damgarten

De afgelopen periode ben ik twee keer in de plaats Ribnitz-Damgarten geweest. Dit is een kleine stad met ongeveer 15.000 inwoners, 120 kilometer ten noordoosten van Schwerin. In deze stad bezocht ik een kleine missionaire gemeente die een pastor

zoekt. De gemeente is in 2009 begonnen als Bijbelkring. Nu zaten er al zo'n 50 mensen in de kerkdienst, en dat in een erg onkerkelijke omgeving! Men wil daar graag voor het eerst een pastor gaan beroepen. Voor 50 procent, want rijk is de gemeente niet. De eerste ontmoetingen met de gemeente en het leidersteam waren positief. We hebben afgesproken dat ik er in maart nogmaals heenga, dan voor twee weken. Daarna wil het leidersteam met de gemeente gaan beslissen of ze me gaan beroepen. Deze gemeente is lid van de Freie Evangelische Gemeinden, net als het Patchwork Center. Mooi van dit kerkverband vind ik dat het Bijbelgetrouw is, en dat het er belang aan hecht dat haar leden een levend geloof hebben.

Het komende jaar kan dus bepalend gaan worden voor mijn verdere toekomst. Een toekomst waarvan ik weet dat die in Gods handen ligt. Hoe het ook verder mag gaan: met God is de toekomst goed!

Dominië de Bruijne

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Dominië de Bruijne is deels financieel afhankelijk van giften. Je kunt hem steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds de Bruijne"

ECM-Nederland -
Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC
Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

ANBI

ecm
Europe's Last Stranger