



Kerkplanting in de lage landen

Ik geloof met mijn hele hart dat de kerk Gods plan A is om mensen tot zichzelf te trekken, toe te rusten en er weer op uit te sturen. Daarom help ik, namens [European Christian Mission](#), kerken en teams om in Nederland en België nieuwe kerken te stichten.

Het stepteam krijgt vorm!

Ik ben erg blij met de vier steppers die voor Team Postma gaan stappen! Zelf doe ik ook mee. We proberen zoveel mogelijk fondsen bijelkaar te steppen voor nieuwe kerken in Nederland. Het zal die zondag daarop moeilijk worden om in beweging te komen, maar dat mag de voorpret van ons team niet drukken!

Ondersteun je mijn team met een mooie eenmalige gift?

Ik steun Team Postma!

DONEER

Zwanger van een drieling

Vorige week maandag toog ik richting Joure. We hadden afgesproken elkaar halverwege te ontmoeten. Een afvaardiging van deze Baptistengemeente ging zitten om samen door te praten over de drieling die op komst is.

Er lopen namelijk niet één, niet twee, maar drie kerkplantingsprojecten vanuit deze moedergemeente. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk goed? Wanneer kun je je kind loslaten en wanneer moet je nog wat langer aanwezig blijven? Is het verantwoord om je tijd, aandacht, financiën (en een deel van je voorganger!) te verdelen over drie projecten? Het ene kind is het andere ook niet natuurlijk....

Soms leveren dit soort gesprekken meer vragen dan antwoorden op. Twee uur later stapten we allemaal opgetogen in de auto. Blij omdat de kerk leeft, omdat broeders het verlangen hebben om hun eigen dorp en wijk te bereiken.

Zelf ben ik dankbaar dat ik onderdeel mag uitmaken van European Christian Mission: Een mooie club die al 120 (!) jaar dit soort projecten begeleidt. Daarvoor werk ik mij graag in het zweet. Niet alleen in Joure, maar ook tijdens de Steprace!

Work hard, play hard

Een uitspraak uit Amerika. Wie hard werkt, moet ook goed rusten. Ik wil niet zeggen dat ik diegene ben die de meeste arbeidsuren levert hoor, maar afgelopen seizoen was superbevredigend. Zowel in de VBG Burgum als bij European Christian Mission is veel geslaagd en heb ik geprobeerd trouw te zijn. 'Faithfulness over Fruitfulness': De vrucht heb ik niet altijd invloed op, trouw zijn wordt wel van mij verlangd.

Als gezin zetten we onze tunneltent ergens in Frankrijk op, hopelijk met redelijk zomerweer. Ik wens jou ook de rust toe die je nodig bent. Of je die nu vindt thuis of ergens buiten je eigen erf.

Toen Christus zijn discipelen weer ontving nadat hij ze twee-aan-twee had uitgezonden sprak hij mooie woorden: 'Kom, rust een weinig'. Er is een tijd van werken en van rusten, onthou dat goed.



Hartelijke groet!

Kees Postma

kees@keespostma.com

[06-36004861](tel:06-36004861)



DONEER
VOOR FONDS
POSTMA